



**Uge 20 – 2017**

**19. maj 2017**

- 1. Nyt fra rektor**
- 2. Mindeord for Birthe Pedersen Clewett**

### **1. Nyt fra rektor**

Det har været et par begivenhedsrige uger siden sidste nyhedsbrev. Vi har haft årsfest, forårscafé og 3g'erne har haft sidste skoledag. På vores Facebook-side findes Mikael Woelkes topprofessionelle fotos fra alle disse fantastiske festlige begivenheder. Årsfesten blev ligeledes flot dækket af Fyns Stiftstidende <http://www.fyens.dk/article/3147316?fbrefresh=true>

Tak til alle involverede for nogle rigtig vellykkede arrangementer med masser af god stemning!



I denne uge har vi haft møde i SU. På dagsordenen havde vi blandt andet udkastet til en handleplan som opfølgning på vores arbejdsmiljøundersøgelse af gymnasiets professionelle kapital, som vi gennemførte i efteråret. Handleplanen er udarbejdet af IY, Br, AJ, JHJ og SHS. I handleplanen indgår områderne oplevet

kvalitet, arbejds mængde, anerkendelse fra kolleger, anerkendelse fra ledelse og fysisk arbejdsmiljø. Ved det kommende personalemøde vil vi kort fortælle om processen med at udarbejde handleplanen. Herefter får I alle adgang til at læse handleplanen, som vi drøfter nærmere ved vores pædagogiske afslutningsdag d. 22/6. Ved SU-mødet havde vi ligeledes en drøftelse af indsatsområderne for det kommende skoleår forud for bestyrelsesmødet mandag d. 29. maj med afsæt i de aktuelle strategiske og økonomiske udfordringer. Ifølge bestyrelsens årsplan skal vi i løbet af det næste skoleår have udarbejdet eller justeret vores vision. I tilknytning hertil er en lille gruppe lærere fra de forskellige hovedområder og med forskellig anciennitet er indkaldt til et møde, hvor de pædagogiske indsatsområder for perioden 2015-17 evalueres. Gruppen består af EH, RH, Br, LH og SHS. Hvis I har nogle kommentarer til denne evaluering, så sig endelig til. Evalueringen skal danne udgangspunkt for en prioritering og fokusering af de pædagogiske indsatsområder i det kommende skoleår.

**Sophie**

### **3. Mindeord for Birthe Pedersen Clewett**

*Ansæt ved Faaborg Gymnasium 1979-2015*

Den er magtfuld - døden. Det må den være. Ellers havde den aldrig vundet over Birthe. For større fightervilje skulle man lede længe efter.

Birthe var altid opsat på at gøre sit bedste. At finde nye pædagogiske veje til at formidle det faglige stof på, at opdyrke nye emner og skaffe nye materialer for at vække elevernes interesse for faget var hende magtpålgende. Og hun delte gavmildt ud til sine kolleger, når hun havde fundet noget, der var rigtig godt.

Birthe stillede store krav til sig selv, og hun havde en naturlig forventning om, at andre også gjorde deres bedste med de opgaver, de nu havde påtaget sig. Det kunne være krævende at arbejde sammen med Birthe. Man måtte stramme sig an. Gøre sig umage. Dronningens ord fra nytårstalen i 2011: 'Man skal se problemerne i øjnene og gøre noget ved dem' kunne have været Birthes motto. Det var karakteristisk for hende, at hun aldrig lod problemerne ligge, så de kunne vokse sig større. Hun var en handlingens kvinde. Og når der opstod uenigheder i faggruppen, oplevede vi altid en 'fair kamp' med Birthe. Hun var 'straight' i ordets bedste forstand og bar aldrig nag, når hun var uenig.

Birthe var med fra starten, da Faaborg Gymnasium åbnede i 1979. Hun var med i opbygningen og indretningen af gymnasiet helt fra det var en bar byggegrund. I de første år var hun skolens bibliotekar og stod for indkøb for den såkaldte 'rektorbevilling'.

I 36 år var Birthe ansat på Faaborg Gymnasium med fagene engelsk og musik. Engelsk var Birthes hovedfag, og her bar fagets bog- og materialesamling præg af hendes solide faglige indsigt og arbejdsomhed – til stor glæde for os, der fulgte efter. I en årrække var Birthe en del af engelsklærerforeningens bestyrelse, hvilket fik en positiv afsmittning på faggruppen på skolen. Vi blev opdateret med nyt fra foreningen.

Som musiklærer var Birthe aktiv, når der skulle laves musicals, og hun var på forkant, når der skulle opbygges materiale til nye områder. Således skylder vi hende stor tak for at have købt noder ind og analyseret en række musikstykker fra den nyeste kompositionsmusik, som blev udfordrende og spændende materiale til skolens højniveauelever.

Ved utallige sommer- og julefrokoster var hun fast inventar i lærerrevyerne. Her udviste hun en charme og en humor, som var særlig. Også udenfor skolen dyrkede Birthe musikken. Hun spillede klarinet og påtog sig at dirigere et af byens kor.

Birthe var på ingen måder teknologiforskrækket. Hun tog en master i it-pædagogik og blev foregangskvinde for indførelse af it i undervisningen. Dette, koblet med en nysgerrighed overfor pædagogik, har sat sig mange spor på skolen. Naturligt ledte dette over i en stilling inden for skolens administration. Hun var tilsynsførende ved pædagogikum og styrede grundigt og samvittighedsfuldt uddannelsen af skolens lærerkandidater som en kompetent og vellidt uddannelsesleder.

Birthe var en sportspige. Under uddannelsen i Aarhus spillede hun volleyball på højt niveau. I Faaborg blev volleyball afløst af tennis og løb, og selvom hun blev ældre, arbejdede hun stabilt og ihærdigt på ikke at miste sin gode kondition og styrke – noget enhver der besøgte Faaborg Svømmehal – kunne skrive under på.

Det var den samme stædighed, vi så en aften få dage efter, hun havde brækket hoften. Hun mødte op til en hyggelig aften hos en kollega, og havde tilmed forberedt sig til mødet med australske gæster, selvom det var tydeligt, at smerterne var en plage.

Birthe var meget internationalt orienteret. Hendes familie boede en tid i Canada, hvor hun voksede op og blev tosproget. I Faaborg åbnede hun sit hjem for udvekslingslærere og tog også selv på udveksling til Californien, hvor hun underviste i skriftlig fremstilling på Shasta College i Reading. Her mødte hun Ed, som senere flyttede til Danmark og blev gift med Birthe.

Birthe var der altid for sin familie, støttede og bakkede op, uanset om det var som datter, mor eller mormor. Også på dette område efterlader hun et stort sagn.

De sidste år blev desværre præget af svær sygdom. Birthe kæmpede sig igennem operationer og langvarige behandlingsforløb med en ukuelig energi og optimisme og formåede stadig at være der for dem, som havde brug for hende.

Også for os, som har haft fornøjelsen af at kende Birthe både professionelt og personligt, efterlader hun et stort tomrum. Da skolen startede, var det med et lærerkollegium samlet fra øst og vest. Vi kendte ingen i Faaborg og derfor havde vi brug for hinanden. Vi blev nære venner, vores børn voksede op sammen, vi arbejdede, festede og knyttede bånd, som har bestået til denne dag.

Et bånd, som døden nu har klippet så ubarmhjertigt over.

På vegne af nuværende og tidligere kollegaer på  
Faaborg Gymnasium

***Esther Rutzou***

***Jens Bruntse***

***Lone Højfeldt***

***Stig Gohs***