

# Jesper W Hansen:

# En vred, vred mand...

## Et spark i løgene, del 2

Point in case: For nogle uger siden sad jeg sammen med min kære moder og mine søskende og spiste aftensmad.

Vi skulle have frikadeller, og dette er jo fantastisk af årsager, jeg allerede har forklaret. Og helt uskyldigt ved jeg, at der ikke er nogle almindelige løg i huset på dette tidspunkt, så jeg sidder i naiv overbevisning om, at der ikke vil være noget til at ødelægge denne delikatesse af dansk tradition.

Men i min naivitet har jeg glemt tilstedeværelsen af RØDLØG i huset, og idet jeg sætter tænder i den første frikadelle, opdager jeg - til min store rædsel - at der er proppet rødløg i.

**HVAD FANDEN I HELVEDE LAVER DU? DER SKAL IKKE FUCKING LØG I FRIKADELLER, OG DER SKAL SLET IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER SATANS RØDLØG I.**

Der er et eller andet galt med os. Denne her stædighed over for den simple handling, som det er et lave frikadeller, holdes stadig ved hævd.

Det er ikke noget vi har nogen kontrol over. Det er ikke noget vi tænker over, vi ved bare, at der skal løg i frikadeller **uanset hvad**. Om de så skal blendes eller skiftes ud med rødløg eller purløg eller noget som helst andet med 'løg' i navnet, så skal de

være der. Selv hvis vi ikke gider det, selv hvis hver eneste muskel og nerve i din krop fornægter sig det, så skal der grovhakkede grøntsager i de fucking frikadeller, og sådan er det bare!

Jeg har engang personligt fået serveret frikadeller med gulerødder i, fordi det var den absolut eneste grøntsag tilbage i husstanden, der stadig kunne konsumeres efter opvarmning til hundrede grader celsius - dette er uacceptabelt!

Derfor opfordrer jeg til revolution! Lad os fra denne dag lade være med at putte nogen former for grøntsager i vores frikadeller!

Lad os stoppe det, hver eneste gang nogen udfører den blasfemiske handling, det fra nu af er at stå i ti minutter og tude hen over et halvt kilo løg, som ingen alligevel gider æde!

Her til slut, som startskuddet til et vigtigt opgør, vi som moderne mennesker må have med vores fortid og vores kulturarv, bringer jeg her:

**Jesper Hansens berømte opskrift på frikadeller (uden løg):**

- Tag et halvt kilo hakket svinekød
- Form denne i klumper på størrelse med en spiseske
- Steg "lortet" i smør